

Review - familie Van Noort

“Zeg niet zomaar schilder tegen Charlie”, was het eerste dat door mijn hoofd schoot toen hij mij vroeg een review te schrijven als klant. Nee, met Charlie haal je niet gewoon een schilder in huis! En dat kan ook niet anders, want hij maakt zijn eigen slogan ‘de beste schilder’ aan alle kanten waar. Goed, ik geef toe, hij is wat eigenwijs en weet soms beter wat goed is voor ons huis dan wijzelf, maar aan zijn adviezen heb je ook echt wat. Na de verbouwing van onze benedenverdieping heeft hij in het voorjaar van 2010 op een hele prettige manier al het houtwerk gedaan. Eind 2010, is hij ons hele trappenhuis aan het schilderen.

Wat opvalt is zijn secure manier van werken. Hij besteedt erg veel tijd aan het voorbereiden, zo veel dat wij ons soms afvroegen: hoe krijgt hij dat nog op tijd af? Maar al snel blijkt dat dat zijn vruchten afwerpt: het eindresultaat is superstrak en binnen de afgesproken termijn. Charlie ziet dingen die ons ontgaan, hij overlegt veelvuldig hoe hij iets aanpakt en gaat op een prettige manier zijn eigen gang. Toen wij begin dit jaar meerdere offertes aanvraagden voor het binnenwerk bleek dat Charlie een heel redelijk tarief hanteert, hij sprong er qua prijs voor ons ook in positieve zin uit.

Met Charlie heb je trouwens méér dan een schilder in huis..., hij neemt pakjes aan bij de deur, legt de post op tafel, spreekt ons zoontje van 5 vaderlijk aan als die zich eventjes misdraagt en eet met genoeg onze stroopwafels op.

Maar het allerbelangrijkste: hij levert kwaliteitsschilderwerk af voor een redelijke prijs binnen de afgesproken termijn, hij houdt alles verder netjes en gedraagt zich de dagen dat hij bij ons binnen is als een ‘ami de la famille’.

Tot slot: je kunt je afvragen waarom Charlie een website nodig heeft als visitekaartje. Wij zijn bij hem uitgekomen na een aanbeveling van een buurvrouw en wij menen te weten dat hij vrijwel al zijn opdrachten via mond-op-mond reclame krijgt... en dat lijkt ons de beste manier!

Komend voorjaar mag Charlie bij ons de buitenkant doen.

Fam. Van Noort, Nijkerk